

----- □ *Lütfen ilk bölümlerini de okuyunuz* -----

Selim sultanın fermanını aldı, evrak çantasının içine yerleştirdi. Arz odasından dışarı çıkarken kendi kendine:

-“Ya Rabbi Seni kendime vekil yapıyor; azametın karşısında yüzümüzü yere sürüyor ve senin uğruna savaşıyoruz. Ya Rabbi Niyetimiz halistir; bana, devletime, milletime ve bütün Türk-İslam alemine yardım et; sözlerimde hilaf varsa beni kahret” diye dua etti. Sonra sultana dönerek:

-“Sultanım Allahın izni ile yarın Orta Doğu seferine de bu üzerimdeki beyaz elbise ile gideceğim. Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Siz bu ülkenin başında olduğunuz sürece de gözümün hiçbir zaman geride kalmayacaktır.”

Selim daha lafını bitirmemişti ki Yavuz kestirip attı:

“Selim Paşa, Selim Paşa kaç defa söyledim. Atalarım bu saydığımız ülkeleri Allahü tealanın

## OSMANLI ADALETİNDE ABD'SİZ BİR DÜNYA --9--

Dursun BAŞĞUT tarafından yazıldı.

Salı, 24 Haziran 2014 02:53 - Son Güncelleme Salı, 24 Haziran 2014 05:39

---

izniyle, silah ve iman kuvveti ile aldılar. Bizler temiz müslümanlarız, bidat nedir bilmeyiz. Bu sebeptendir ki, Allahü teala, biz halis Türkleri aziz kıldı. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir. Yok, eğer kaybedecek olursak bizim yerimizi dolduracak nice Türk evladı vardır.”

Görüşme ve vedalaşma nihayet sona erdi. Selim hızlı adımlarla Kan Kırmızı Beyaz Şahlan Sarayından uzaklaştı.

Selim saraydan uzaklaşırken Yavuz'da sarayın penceresinden uzaklara gözünü dikmiş, bir Amerikalıların bir Türklerin oturduğu mahallelere bakıyor, aralarındaki incelikleri zihninde sıralıyor ve iki mahalleyi bir birine kaynaştırmanın hesaplarını yapıyordu.

-----İNSALLAH DEVAM EDECEK-----□