

1. Zamanın ve mekanın çok ötesindeyim. Bir fırtına sonrası lal-i mahzun bir kaderin başlangıç ivmesinde kutsî bir bîhaber tamamlanmışlığın rakamlardan ari, mananın maddeye olan sevgisinin ve hükmünün farkına varmış olmanın farkındalığındayım. Boynumu büktüğüm hali ahvalimin mürekkebidir kaybolmuşluğum.

Saf ve tertemiz bir noktayı nazarın bir gün beliriveren başucumda ilklerimden naçiz, gördüklerimde ...n aciz, BİR'İN ulviyetinde gereksiz bir korkunun kurbanıyım. Sırat hassaslığında bir imtihanın dokunuverse ellerime kaybedeceğim bir zırlı süvarisiyim.

Her hücremde ayrı ayrı hissettiğim nurlubir sabahı özleyen lutfun hemdem demlerinde var olmaya çalışan, durmadan çoğalan, durmadan yenilenen, durmadan içiçe sarıp sarmalanan ve bilgilenen bir neslin lamekan Fedaisiyim.

Bembeyaz bir alinyazısına çizilmiş kandan bir damlanın alnı açık, başı dik, şaşkın ve abdal evrene hakimiyetini izleyen, bir sırrı efkârın bir sırrı hoşluğa İlahi bir gerçekle yüzleştiği çıkmaz sandığı sokakların ardına dek açıldığı bir teslimiyetteyim.

Tek bir sese hasret bu ser, tek bir ses parmak uçlarıma hakim harflerden gelen muştuyu bekler. Bana yabancı her resmin dilbaz bir aykırılığında köşe bucağ kaçıyorum. Ben ben olmasaydım yaşadıklarımın ne anlamı olurdu? Kim anlayabilir sizi Kendiniz kadar ya da roman yazsanız ne çıkar, yabancı resimlerde yüzünüzde bin bir maske dolaşırsınız ortalıkta. Baktığınız gözde kalmamışsa iziniz, tuttuğunuz elde sıcaklığınız yoksa, kanınız ılık ılık dolaşamıyorsa damarlarınızda, kalamıyorsanız ikli mutluluklarda YARADAN'LA baş başa baktığınız resimler boşa.

Kalb para gibi gibi sizin dışınızda benzerlik kurduğunuz isimler. Bir adı olmalı insanın, herkeste olan kaşının, gözünün, burnunun, ağzının, bedeninin sizi Siz kılan özellikleri olan; aynı yüreği taşısak da kalp atışlarımızdaki farklılık bizi özgün kılan.

Kader savurur bazen değişmesek de hiç , yalpalarız aslında hiç Bizim olmayan, Bizimle alakası olmayan çizip silmemizi istediği kara kalem çalışmalarına. Yağlı boya bir tablonun hazırlığıdır elimizdeki fırça. Bir tualden diğerine içiçe geçmiş ulvi bir derinlikten gökyüzüne varan bazen mesti naz bazen tefekkürle ALLAH'A ulaşan dünyevi bir arayışın hayırlara vesile kabullenişlerinde bir rızaya boyun eğen.

ALLAH imler bırakmış mutlaka hatırlamamız gereken dünlerimize, Bugün sahip çıkalım diye. Olgunlaşmadan manidar bulamayacağımız derin iççekişlerimizle bir gün birbirimize sınımsız sarılalım diye. Karabasan anıları toplayan çöpçülerdir insanlığa zarar vermesin diye. Yanağını okşayabileceğiniz, omzuna yaslanabileceğiniz, ALLAH'A tevekkel beraberlikleriniz yoksa yaşadım demeyin boşuna.

Bir zerreden halkedilmiş sorumluluklarımız var bu acunda. Sırtımızı dayadığımız bir mana akşamından her gün bir parça büyüyerek, her gün bütünleşerek zansız, önyargısız bir teslim oluşla aksın kanımız damarlarımızda. Daha öğrenmemiz gereken o kadar çok şey varken önümüzde malayani uğraşlar beni uzaklaştırır Kendimden. Haydi ses ver! Bozulan bir parça, kaybedilmiş her an yeniden otursun yerli yerine. Asırlardır yeryüzüne sinsi sinsi yerleşmiş bitsin bu acı. Mutlaka vardır YARADAN'IN gönderdiği bir KURTARICI.

- Orada kimse yok mu?