



***Doğduğun günden beri yaşadığın saray hükümdarın***

***Nedir ki içinde saltanat sürmekte hükümsüzlüğün  
Nedir ki aşinalara alışkın ruhun ölümsüzlüğü  
Nedir ki ; o gaip-ten ruhumu okşayan ses  
Yazık ki ; o anlatılamayan gizli cinayetlere yazık***

***Üstümde sema ruhumda ahlak duygusu aşk  
Dökülen yıldızlar pare pare ,can cana pervane  
Yansıyor güneş ,bir katre-i damla ki ırmağı  
Kamışından koparılmış ney sesinde üfleyiş***

***Görünür görünmezliğe çaresiz dil ve alem  
Doğrunun doğrusu değil mezar ile insan  
Yaprağına damlası düştüğü günün paresi  
bağrına basıpda bekleyen toprağın neftası***

***Geçip giden yıllar yüzümde çizgiler teşne  
Bunca girift bilmeceler tomurcuklar heveste  
Heybem yük dolu sermayem hüzün parçalar  
Karabasan bataklığım artık sanada paydos***

***Beklenen baharın kuru umitleri üşüyor tuz buz  
Bir mecnun bir leyla geçiyor kapıdan sus pus  
Saçlarımı okşayan istemem ne taç ne saray  
Ruhumun cenneti hayrete uyanmakda göz göz***

***Bir doğuş bir batış hayat tanığım köz köz  
Bir ses bir ses uzaklardan yorgun gelen es  
Çağrılan süslü bebek istikamet toprak tabu  
Bekler kapıda cansız at kendini duymaz töz***

***Bahara alışkın bedenim , ölen ruhum değil  
İstenmeyen batışlar güneşe vurgun değil  
Yükseliyor yer ki , yer-gövdem yerde değil  
Gözlerimi kapattığım dünyam artık benden değil***

***Gülay GÖKTÜRK***