

Makale



Sevgili Okuyucular,

Bizim toplumumuz hiçbir zaman sükûnet ile objektif olarak meselelere bakmaz diye bir kural yoktur. Biz konuşmasını, münazara etmesini, rahatsızlıklar karşısında, teşhis koymayı maalesef bilmiyoruz. Bu toplumda nefsinin şerrin den emin olabilen hiçbir insan maalesef göremiyoruz. İlmî toplantılar, akademik çalışmalar, akil insanlar topluluğu denen yüksek zevatlar, maalesef bir araya geldiklerinde, akıllara zarar gayri ahlaki davranışlar sergileyebiliyorlar. Düşünün ben bu yazımda size yeni bir kavram veya yeni bir tanım sunmuş olsam, daha sonra sizlerin ilim adına şahsıma sunmuş olacağınız bir itiraza beklenmedik sert ve gayri ahlaki karşılıklar versen, bana sormaz mısınız tanım ve sunum sana aittir. Kavramda senin, nedir bu telaşın ve insanları apayrı bir telaşın içerisinde değerlendirmeler. Ölçüler senin, kavramlar senin, sunum da senin. O zaman bir yanlış var sende. O zaman sağlıklı düşünmek gerektir. Buyurun sağlıklı düşünmeye. Ve düşündüklerimizi kaleme almaya. İnternette Üç insan tanıdım. Biri 42 yaşlarında bir mali müşavir. Diğeri bir Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak ilerde çocuklarınızı ve torunlarınız telim edeceğiniz münevver 24–25 yaşlarında bir insan. Üçüncüsü de, Bir camide din görevlisi olarak hizmet vermekte olan ve yüksek tahsilli namaz kıldırma memuru ve hatip. Üçü de münevver insan. Üçü de güzel insan. Hele birinin ismi o kadar güzel ki, ismine vurulmamak mümkün değil. Fakat tanışma faslından sonra, yanlışlar üzerine kurulu bir sorgu içine girildi. Yanlışlık Tabii ki karşılıklıdır. Kendimi soyutlamam mümkün değildir. Konuştuklarım, ehlibeytten aktardıklarım, bu üç güzel insanı da şok etmiştir. Biri araştırmalarını içinde bulunduğu ortam içinde belki 20 senede bile tamamlamayacak şekilde araştırmalar yapıp, belki ömrümün hitamında yetişir veya yetişemezse içinde açmazlarla yaşayacak. Onun içinde üzüldüm. Din görevlisi arkadaşımız biraz daha sabırlı ve yüksek siyasetle yaklaştı. Zaman içinde karşılıklı öğrenmekten bahsederek, güzel bir yol sergiledi. Ancak keskin çizgileri onu da başka bir ortamın çiiine hapsedmiş. Mali müşavir arkadaş, 4 hak mezhep dedi başka bir şey demedi. Aynı zamanda bir üniversite ortamında da çalışıyor. Arada bir telefonlar açtığı halde, kendisine bazı konularda diyanet İşleri başkanlığını referans vermeme rağmen, Nuh dedi, ancak, peygamber olan Nuh'u asla kabul etmedi. Çünkü o Nuh'un gemisine binmek taraftarı hiç olmadı. Haşa edep dışı bir şey yapmadı. Bağırıp çağırmadı da. Onun isyanı Neden Nuh as. Bir gemi verildi üzerinde odaklandı. Ve muharrem orucu ve matemi ile ilgili yoğun konular işledik. Ana başlıklarımızdan kesitler sunmaya gayret edeceğim. Fakat her üç değerli şahsiyet ile alakalı asla direkt bağlantılar vermeyeceğim. Nefsim, Allaha sığınarak her üç güzel insana da, güzel dualar yapmaktan başka elimizden bir şey gelmez. Ben onların için İnşallah ömrüm vefa ettikçe güzel dualar edeceğim. Umulur ki bizim hidayetimiz içinde birileri dua ve niyaz eyler. Konumuz Sünnet 'dir. Neden Ehli

Sünnet veya neden Ehlibeyt? Fazla ilmi olmadan basit anlaşılır bir dille Sünnet ve ehli beyti adreslerine gönderme yaparak açıklayacağız. İlmî noktada kaynak isteyen veya açıklama isteyen arkadaşlara mutlaka kaynaklar vereceğiz. Bilmemiz gereken şudur; eğer referansımız Allah cc, Muhammed Mustafa saa. Ve Kur'an-ı Kerim ise mesele yoktur işin çözümü kolaydır. Ancak yaban ellerden zorlama ve teviller ile bir şeyler toparlanmak istenirse bu zordur. Açıkçası biz burada yokuz. “Va'tesimû bihabli(A)llâhi cemî'an velâ teferrakû(c) vezkurû ni'meta(A)llâhi 'aleykum iz kuntum a'dâen feellefe beyne kulûbikum feasbahtum bini'metihi □ vânen vekuntum 'alâ şefâhufratin mine-nnâri feenkazekum minhâ(c) kezâlike yubeyyinu(A)llâhu lekum âyâtihî le'allekum tehtedûn(e)” ayeti kerimesi dikkat buyurun meali alisine “ Hep birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölük bölük olmayın ve anın Allah'ın size verdiği nimeti, anın o zamanı ki düşmandınız birbirinize, kalplerinizi uzlaştırdı, nimetiyle kardeş oldunuz. İçinde ateş dolu bir çukurun tam kenarındaydınız, sizi kurtardı oradan. Allah, doğru yolu bulursunuz diye delillerini böyle açıklar işte. “kelime manası ve nüzul sebebi ile incelendiğinde zorlama teviller ile elde edilen manaların ne kadar anlaşılıp anlaşılmadığı açık bir gerçektir. Sünnet den kasıt, Muhammed Mustafa saa. in sünneti ise, Ehli sünnet tabiri ve kendilerine bu tabiri ve ekolu yakıştıranlar yanlıştın içindedirler. Çünkü Allah Resulünün evlatlarını ve ehlibeytini her ne hikmet ise içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Burada çok büyük tartışmalar yaratacak kelimeler etmek mümkün. Ancak fitneye vesile olmaması için değil, ehli sünnet âlimlerinin hazımsızlıklarını en azından alim geçinenlerin durumları meydandadır. Peygamber evlatları ehli sünnet olmuyor da, Allah aşkına kim onlardan daha iyi ehli sünnet olabilmektedir. Ehlibeyt ise, hakkında apaçık kuranı kerim ayeti bulunan ve Resulallah saa in değişik kaynaklardan tevatüren nakledilen mübarek kelimeleri mevcuttur. Yani hadisler. Şimdi sünnet Resulallah saa e uymak ise, o sünnete en güzel uyanlar ehlibeyt evlatlarıdır. Onları ehli sünnetten sıyırırsanız, geriye çorak bir arazi kalır. Ve o arzide ayırık otları ve çıbanbaşları ile başbaşa kalırsınız. İşte siz bu ayırık otları, çıbanbaşlarına uymaya ehli sünnet diyorsanız işiniz yamandır. Ve ehlibeyt ile ilgili tartışmalarda, Resullaha evet, amma, ehlibeyt nereden çıktı mantığında dikkat etmek lazım. Ehlibeyt içinde sayılanlar, başta Resulallah saa, ali as., Fatıma a.s , hasan a.s , hüseyin a.s dir. Resullahı ehlibeyt dairesinden çıkarmak akılsızlık, beyinsizlik emaresidir. Üzreine Kerbela kanı sıçrayan katillerin neslinden gelmek demektir. Ehlibeyt ve ehli sünnet kavramlarına bakın, bildikleriniz ile kime yakıştığını daha iyi bilin. Sünnet ve hadisi delil safhasından çıkarıp rey ehli olan insanların sünnet ehli gösterilmeleri akla uygun düşer mi? Sünnet ehli olan bir insanın, Muharrem orucu tutmaması ne kadar büyük bir zül? Halbuki kuran-ı kerimde de açıkça beyan edilmektedir ki, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizde orç farz kılınıştır. Buraya çok dikkat edin. Bizden öncekilerde Ramazan Orucu farz değildi. Kürsilerde vaziler burada hep çuvallıyor. Ramazan Orucu sadece Müslümanlarda var. Muhammed saa ümmetinde var. Bizden öncekilerde yok. Peki, bize sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizde farz kılındı denen orç hangi oruçtur? Ayet gayet açık, Sünnet de ortada. Nerde sünnet ehli. Bir açıklama gelsin. Peygamber efendimizin (fiili, kavli, takriri eylemleri ile, müekked ve gayri müekked hareketlerinden oluşan sünnetleri)emrettiklerini yaptığını yapmak, tuttuğunu tutmak , nehy ettiklerinden kaçınmak sünnet ise ki öyledir. Kendilerine EHLİ SÜNNET diyen Müslümanlar neden Muharrem orucunu tutmuyorsunuz? Halbuki Kuranı Kerimde çok açık bir ifadeyle bu orucun Ramazan –ı şerif orucu gibi tutulmasının frz olduğu açıkça emredilmektedir. “Yâ eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus sıyâmu kemâ kutibe

Matemi Muharrem Orucu ve Yasakları-1

Zülfikar Nebiođlu tarafından yazıldı.

Çarşamba, 14 Aralık 2011 14:52 - Son Güncelleme Çarşamba, 14 Aralık 2011 15:16

allezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).”Bakara suresi :ayet 183 Meali alisi:”Ey inananlar, kötülüklerden, şüpheli şeylerden korunmanız için oruç, sizden öncekilere farz edildiđi gibi size de farz edilmiştir.” Kelime Manası: 1. yâ eyyuhâ : ey 2. ellezîne : kimseler, onlar 3. âmenû : âmenû oldular 4. kutibe : yazıldı 5. aleykum(u) : sizin üzerinize, size 6. es sıyâmu : oruç 7. kemâ : gibi 8. kutibe : yazıldı 9. alâ : üzerine 10. ellezîne : onlar 11. min : den 12. kabli-kum : sizden önce 13. lealle-kum : umulur ki böylece siz 14. tettekûne : takva sahibi olursunuz.

devamı var.

Zülfikar NEBİOĐLU